

# Acht computeraars vertellen hun verhaal Voor elk wat wils!

De mensen hieronder zijn elk op hun manier levensgenieters en de pc helpt hen gewoon hun hobby of hun passie nog intenser te beleven. In deze Clickx Extra is er voor elk wat wils en de computeraars hieronder laten je alvast weten naar welk artikel hún voorkeur uitgaat. Zij tonen je de weg doorheen deze Clickx!

*Veni, Vidi, Vici*

**Bert (18)**

## STUDENT VERTALER-TOLK

Bert kiest voor deze artikels:

- Wie van de 3: scanners p. 51
- Sitespotting: wie surft die vindt! p. 80

Als je vertaler-tolk Italiaans-Engels studeert, zou je gek zijn om niet voor een jaartje naar Italië te trekken, toch? Bert keek dus al uit naar de vrolijke chaos van toeterende Vespa's en wild om zich heen zwaaiende mensen. Alleen, zou die chaos zich ook afspiegelen in de computer-faciliteiten voor de studenten? Bert speelde op zeker en nam z'n eigen laptop mee. Hij woont in een studiootje van de hogeschool in Napels, en kan z'n laptop via de standaard netwerkaansluiting, gewoon inpluggen op het schoolnetwerk én op het internet. Hij heeft zich ter plaatse trouwens nog een ultraplatte A4-scanner gekocht. Die neemt hij nu samen met z'n laptop mee naar de bibliotheek: een eigen gratis kopieermachine op de usb-poort! Hij kan de interessante bladzijden uit boeken die je niet mag ontlenen, ter plaatse inscannen. En leuk extraatje: er zijn al een aantal Italiaanse belladonna's die hém vanop afstand gescand hebben. Een beetje high-tech plus uiterste efficiëntie, en die Zuiderse schone doen ongelukken om in jouw buurt te zijn... Veni, Vidi, Vici!



*Suggestie van de chef*

**Raymond (45)**

## RESTAURANTUITBATER

Raymond kiest voor deze artikels:

- Hoe werkt je pc p. 10
- Workshop: een menukaart maken in Publisher p. 58

Raymond is geen computerfreak. Hij gebruikt z'n pc gewoon als hulpje in de keuken. Niet dat hij een robotje laat roeren in de soep, dat niet. Een goeie kok roert en proeft overal zelf. Maar de pc komt wel van pas voor de suggesties van de chef die elke dag op de tafels liggen. Raymond maakt ze zondagochtend (tussen de facturen door) voor een hele week. Hij doet dat in Publisher. Hij heeft intussen z'n eigen huisstijl: heel eenvoudig in lettertype Verdana (dat leest het makkelijkst volgens onderzoeken, naar het schijnt), chic, sober. Goeie smaak dus, net zoals in de keuken, zonder overdadige sausjes die de pure smaak verdoezelen. Vroeger schreef hij elk dagmenu één keer uit met de hand, en kopieerde het daarna: een ware beproeving, want je moest, om maar iets te zeggen, mooi recht op de lijntjes schrijven. Nu print Publisher alles mooi recht en hij haalt er zelfs de spelfouten uit. En geef toe, zo'n fout is snel gemaakt met 'boschampignons', 'carpaccio van ossenhaas' en 'risotto' in de buurt... De menu-items zitten ook in een databank op de pc, trouwens, kwestie van afwisseling in het menu te garanderen. De inspiratie komt gelukkig nog niet uit de computer: die heb je of heb je niet. Da's aan het fornuis trouwens niet anders.

## Interactieve lessen

### Kristien (49)

#### LERARES GESCHIEDENIS EN ESTHETICA

Kristien kiest voor deze artikels:

- Test: kleureninkjetprinters van € 100 p.54
- Cursus: zoeken op het internet p.86

Laatst was Kristien op de zolder wat aan 't rommelen, toen ze op haar eigen schoolwerkjes botste. Allemaal netjes uitgetypt, jawel, al was het op een oude schrijfmachine. Niet eens een elektrische: het was er zo een waarvan je vinger-toppen nadien van de harde aanslagen rood zagen, en de rest van je hand zwart van de inkt. Foutje getikt? Alles opnieuw! Of nee, er was zo'n Tipp-ex strookje waarmee je de foute letter wit kon maken. Je moest alleszins plaats openlaten voor de tijdlijnen. Ach, die tijdlijnen, haar moeder had er nog aan meegeholpen, fotootjes kleven, tot diep in de nacht. Haar eigen leerlingen moesten zich daar nu niks meer van aantrekken: ze gebruiken Office. En zij ook trouwens, voor de presentaties in PowerPoint. Ze is de eerste lerares op school die dat doet, en de leerlingen zijn dol op haar lessen geschiedenis. Het is telkens een gekke combinatie van moderne techniek en oude verhalen of prenten. Veel leerkrachten blijven erbij dat de pc op school een ware tijdsverspilling is. Maar waarom zou je 'm niet gebruiken als je on line woordenboeken en encyclopedieën bij de vleet vindt? En foto's van schilderijen uit de grootste musea? Kristien heeft in de lessen esthetica onlangs zelfs een heuse T-shirt ontwerpwedstrijd georganiseerd. Ontwerp je eigen T-shirt in Publisher, geïnspireerd op de Griekse kunst en de Romeinse architectuur. Kristien had voor de gelegenheid ook een verzamelmuziek-cd gemaakt, met Griekse muziek, voor op de catwalk. Oef, die cassettebandjes behoren eindelijk zelf ook tot de geschiedenis.



## Contact met het thuisfront

### Denise (35)

#### MOEDER VAN TWEE KINDJES

Denise kiest voor deze artikels:

- Workshop: een brief maken in Word p. 26
- Workshop: een brief met invogevelden maken p. 30
- Workshop: een adressenbestand in Excel p. 36
- Workshop: je eerste mail en het adresboek p. 69

Het is er dan toch van gekomen: sinds deze zomer woont Denise's gezinnetje in Luxemburg. Nieuwe horizons, pijlsnelle carrière voor papa, en mama orchestreert voorlopig de kids... en de bouwlieden die het nieuwe huis klaarstomen. Vrienden in België achterlaten was niet simpel, en niet alleen voor de kinderen. Gelukkig is Denise's e-mailadresboek mee verhuisd. Alleen, de eerste drie maanden raakte ze daar geen stap dichterbij huis mee: er was geen telefoon, dus ook geen internetverbinding. Oplossing: een tweewekelijkse dagboekbrief in Word tikken en hem naar alle vrienden per post sturen. Over hoe Tom 'meehelpt' op de werf, dat zijzelf eraan denkt een koekjeswinkel te openen, of een wijnstalletje aan de Moezel. Wat wil je als je tussen een wijngaard links en een sparrenbos rechts woont. De adressen uit België zitten in een Excel-bestand, en je kan ze zo invoegen in Word. Daarna kan je via Word ook nog 'ns met datzelfde adressenbestand etiketten voor de enveloppes printen. Intussen is er wel telefoon en e-mail, en nu krijgen alle correspondenten wekelijks een foto doorgestuurd van hun nieuwe huisje in opbouw. Denise's moeder – jawel, ze heeft nu ook e-mail! – was niet te spreken over die knalrode voorgevel. Maar dat schilderen is nu eenmaal de gewoonte daar: de buurman links heeft bijvoorbeeld een gele gevel. Nu alleen nog de buurman naast de gele gevel overtuigen om de zijne zwart te schilderen, en België is alweer wat dichterbij huis.



### Gele kippen en rode oogjes

**Diederik (25) en Sofie (22)**

#### PAS GETROUWD

Diederik en Sofie kiezen voor deze artikels:

- Workshop: leningen berekenen p. 40
- Wie van de 3: digitale camera's voor € 350 p. 60
- Workshop: foto's bewerken in Paint Shop Pro p. 33

Diederik en Sofie leerden elkaar kennen via een chatkanaal, en kijk, drie jaar later trouwden ze. De webtraditie werd uiteraard voortgezet: Diederik bouwde een heuse huwelijkswebsite! Daarop vind je werkelijk alles: foto's, speeches van op het huwelijksfeest, het menu, de gasten, enzovoort. Sofie wou de foto's van hun vrijgezellenavond er ook bij. Diederik had zich die avond als een gele kip moeten verkleden en zag die foto's liever verdwijnen, maar wat de vrouw wil, wil God, dus... Foto's van de huwelijksreis naar Zuid-Afrika, daar hadden ze betere herinneringen aan. Zo belandden ze 'en passant' in Swaziland. Ze assisteerden er de lokale koning Mswati III bij zijn tiende, licht exotische huwelijk. De vorst van Swaziland kan zo vaak trouwen als hij wil. Niet dat dat de bedoeling is bij Diederik en Sofie natuurlijk... Nu, enkele maanden later, kunnen Diederik en Sofie eindelijk in hun gerenoveerde huisje. Sofie maakte een collage van fotootjes voor een verhuiskaartje dat tegelijk de uitnodiging was voor een housewarming party. Alle fotootjes die binnen genomen waren, moest ze wel even corrigeren op rode oogjes. Er zit zo'n functie in hun fotobewerkingspakket: gewoon op de ogen klikken en dan op de rode oogjes-knop klikken. Behalve bij die ene foto met het gele kippenkostuum dat Diederik blijft achtervolgen. Kippen hadden toch sowieso altijd rode oogjes?

### Een volwaardige huisgenoot

**Geert (40), Sandra (37),  
Saartje (14), Matthias (10)  
en Saskia (4)**

#### HET VROLIJKE GEZINNETJE

Het gezin kiest voor deze artikels:

- De koopgids voor je pc p. 20
- Workshop: je huishoudbudget in Excel p. 38

De pc is in het gezin van Geert en Sandra een volwaardige huisgenoot. Er is altijd wel iemand die zich met hem bezighoudt. Elk gezinslid heeft een eigen gebruikersaccount in Windows XP, zodat niemand zich boos hoeft te maken om de rommel die de ander op het bureaublad laat rondslingeren. Gewoon als andere gebruiker inloggen en klaar. En wees maar gerust dat papa er een boeltje van kan maken: Saartje moet hem niet voor niks af en toe computerles geven. Mams kan er wel al aardig mee uit de voeten: ze houdt sinds kort een boodschappenlijstje in Excel bij. Handig, want je kan meteen ook je huishoudbudget onder controle houden. Via de site van de telefoonmaatschappij kan je zelfs de factuur online nakijken, kwestie van even te checken of de kids deze week niet te lang aan de lijn gehangen hebben. Tegenwoordig wordt er vooral gechat natuurlijk en dat brengt geen extra kosten meer mee nu er een vaste breedbandverbinding in huis is. Matthias is pas 10, maar toch maakt hij op de pc al vlotjes een verjaardagskalender voor in de woonkamer, met vakantiefoto's. Maar een beetje hulp van mama mag toch? Het leukste aan de pc voor mama? De pc lijkt op een vrouw: je kan verschillende taken tegelijk uitvoeren! Met één klik spring je van het ene taakvenster naar het andere. Multitasking, heet dat. En Sandra weet perfect wat dat betekent met vier huisgenoten, of beter vijf met de pc erbij.







## Surfen om te leren

Jean (72)

### ONTDEKT DE VIRTUELE WERELD

Jean kiest voor deze artikels:

- Cursus: de beginselen van Windows p. 14
- Dossier: wat heb je nodig om op internet te raken? p. 66
- Dossier: virussen p. 76

Typen kon hij als de beste, al tokkelde Jean veel te hard op het toetsenbord, een gewoonte van op de oude typmachines. De muis, dat was het grootste obstakel om zich aan de computer te wagen. Tot z'n schoondochter hem vertelde dat er klik-cursussen op het internet te vinden waren, op [www.clicks.org/~crippel/computerlab/tutorials/mouse/page1.html](http://www.clicks.org/~crippel/computerlab/tutorials/mouse/page1.html) ], bijvoorbeeld. De site heet Mouserobics, en je oefent er om met de muis te mikken en te klikken, en vooral, te dubbelklikken. Jean's kleinkinderen doen dat intuïtief, maar hijzelf vindt dat niet zo evident: je moet niet te lang op die muis-knoppen drukken, maar ook niet te kort, en op het moment dat je duwt, mag je pijltje niet verschuiven. Zowat elke klik loont natuurlijk wel de moeite. Je verzendt er je mailtjes mee naar de andere kant van de wereld bijvoorbeeld. Trouwens, nog voor Jean zelfs maar een pc had, had hij al een e-mail-correspondent. Een Amerikaan die hij ontmoet had in Napels, gaf 'm z'n e-mailadres. De eerste mail was een avontuur op zich. Het is toch een klein wonder dat je via zo'n klein kastje, een modem, een tekstje zomaar 'the Far West' in kan catapulteren? Je moet je pc wel eerst laten kennismaken met je modem, maar gelukkig bestaan daar kleinkinderen en schoondochters voor. Hoe dan ook, Jean heeft intussen al een heel adresboek vol contactpersonen met wie hij e-mailt. Nu boekt hij z'n reizen zelfs on line: hotels, vliegtuigtickets enzovoort. Ach, af en toe lijkt het nog steeds alsof de pc gewoon z'n zin doet, maar dan moet je er gewoon even je verstand erbij houden. Jij doet iets, en de pc geeft een antwoord. Daarop moet jij dan weer reageren. Interactie heet dat. Zo begrijp je elkaar beter, en wordt je pc zelf een van je nieuwe vrienden.

## Beste maatje

Evy (23)

### FOTOMODEL

Evy kiest voor dit artikel:

- Workshop: toeters en bellen voor je e-mails p. 72

Evy en techniek? Die combinatie is altijd een dikke yes geweest. De pret kan nu helemaal niet meer op, want de pc's van tegenwoordig zien er steeds leuker uit. Net zoals zijzelf, trouwens. Voor haar job als fotomodel reist ze de hele wereld af, samen met haar beste maatje, haar laptop. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een pc, maar zo'n laptop moet toch vooral gewoon mooi zijn om naar te kijken, een beetje design dat overal perfect past. En de hare is dat zeker. Als ze in het park op haar laptop mailtjes zit te tikken is het soms even twifelen of de mensen nu naar haar of naar haar computertje staren. Haar laptop is een beauty, maar hij heeft ook brains, vergis je vooral niet! Hij houdt haar complete agenda bij, of wat dacht je. Evy schrijft onderweg ook een reisdagboek, en stuurt elke week een aflevering per e-mail naar een groep vrienden. Gewoon ergens een telefoonlijn of een netwerk versieren en versturen maar. De pc vindt automatisch de juiste instellingen. Het zijn trouwens geen oersaai mailtjes. No sir! Die van Evy zijn altijd vergezeld van een leuk deuntje of een vrolijke achtergrond. Als ze on line is, verstuurt ze ook digitale verrassingskaartjes naar vriendinnen, of surft ze wel 'ns rond op Belgische en Nederlandse nieuws- of portaalsites. Zo blijf je ook ver van huis mee met je tijd. Evy staat sinds kort trouwens niet meer alleen voor de camera als model: ze ontpopt zich tegenwoordig zelf als fotografe, met haar mini-digitaal fototoestel. Heeft ze on line gekocht ergens in Duitsland. Tja, shoppen, in de winkelstraten of on line, het blijft een passie van vrouwen, toch?



— Bart Goossens —